

TEGEN DE KWAKZALVERIJ

REDACTIE-ADRES: J. Th. Balk, Keeverberg 54, Amsterdam-Z.

Opgericht 1 januari 1881

NWP BEGON HANDELTJE

„Grijpt deze U door de NWP geboden kans om uw inkomen te vergroten”

SEDERT KORT drijft de N.W.P. (Nederlandse Werkgroep van Praktizerende Genezers, vroeger Ned. Werkgroep van Paranormale Genezers geheten) een handel in „geneesmiddelen”. Alsof er geen wetgeving op dit gebied bestaat! Er is een afzonderlijke stichting voor in het leven geroepen, Naturalia genaamd. Deze stichting is gevestigd te Hilversum op de Van Lennep-laan 14. Dit is ook het adres van de N.W.P. en van het „Gezinstijdschrift voor harmonische leef- en geneeswijzen”, Lichaam en Geest, waarvan de heer K. T. van der Plaats de redactie leidt.

Naturalia verspreidde in maart jongstleden haar eerste bulletin met adviezen en mededelingen voor Naturalia-genezers. De adviezen tarten elke beschrijving: hier wordt de wet overtreden en hoe!

Wij laten hieronder een paar voorbeelden uit dit Naturalia-Bulletin no. 1 van maart 1968 volgen:

1. NIERSTENEN / GALSTENEN

Een patiënt met nierstenen kreeg van een genezer het middel Cartio. De nierstenen was hij na 3 weken inderdaad kwijt maar er bleken ook nog galstenen te zijn. De genezer vraagt: Welke indicatie moet worden gegeven?

A n t w o o r d : Doorgaan met Cartio, maar tevens Aversio voorschrijven als volgt: tweemaal per dag 20 druppels Aversio en eenmaal per dag 20 druppels Cartio. De Cartio is nog nodig omdat dit middel na 3 weken de nierstenen wel heeft vergruisd, maar de aandoening is nog niet geheel genezen. Een kruiden-therapie moet trouwens altijd nog enige weken worden voortgezet, nadat de pijn of klachten zijn verdwenen. Ontsla de patiënt dus nooit te vroeg!

2. MAAGZWEER

Een cursiste schrijft, dat zij een maagzweer-patiënt Postula heeft gegeven. De patiënt reageert hierop bijzonder goed, de bloedingen zijn veel minder geworden, maar toch niet helemaal verdwenen. Zij

vraagt wat hier verder aan te doen valt.

A n t w o o r d : De juiste indicatie is in dit geval: tweemaal per dag Postula en tweemaal per dag Mostatie. Mostatie is namelijk een middel tegen alle bloedingen. Maagbloedingen zijn — zoals bekend — te herkennen aan de zwarte ontlasting. Mostatie moet dus gegeven worden, totdat de ontlasting normaal is. Postula zal een maagzweer als regel in 14 dagen genezen, maar met dit middel moet de patiënt dan toch nog enige weken doorgaan, om herhaling te voorkomen.

3. BLOEDINGEN

Welk een verrassend effect Mostatie heeft bij bloedingen, illustreerde

de heer Bogaerds met een voorbeeld uit zijn eigen praktijk. In zijn wachtkamer was een patiënte flauwgevallen. Zij werd naar de spreekkamer gebracht en de heer B. stelde een menstruele bloedstolling vast. Weer bijgebracht liet hij de patiënte de inhoud van een heel flesje Mostatie met wat heet water in één keer opdrinken. Na een klein half uur was de patiënte geheel opgeknapt.

De cursusleider antwoordt

DEZE DRIE voorbeelden geven al een duidelijke aanwijzing hoe hier op de ergerlijkste wijze kwakzalverij wordt bedreven. Een cursiste van de cursus, die de NWP organiseert moet even om raad vragen bij de „genezer” Bogaerds! Het is onverantwoordelijk: hier wordt met mensenlevens gespeeld.

Blijkens het Bulletin werden de tien daarin opgesomde vragen alle behandeld tijdens de les physiotherapie van de NWP-basisopleiding van 3 februari j.l. En wel als antwoord op ontvangen brieven van genezers en cursisten. En dat wil dan met veel omhaal van woorden zich bij de staatscommissie-Peters aandienen als serieuze kandidaat voor een zekere erkenning! Als ooit duidelijk is gebleken hoe hier met de volksgezondheid een spelletje wordt bedreven, dan is dat wel hier, waar de heer Bogaerds eventjes enige gevaarlijke bloedingen behandelt.

VERVOLG VOLGENDE BLZ.

Uw contributie over 1968

kunt U voldoen door storting op postgiro **3 2 2 3 7** van de penningmeester van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, Argonautenstraat 19a te Amsterdam-Zuid (Gemeentegiro Amsterdam K 1671)

SCHRIJF VANDAAG NOG UW GIRO'TJE MET F 7.50 UIT!

Wetenschappelijk niet-verantwoorde gezondheidsbemoeyenis is KWAKZALVERIJ

NWP BEGON HANDELTJE

VERVOLG VAN VOORPAG.

Zenuwen op de maag

ZENUWEN „OP de maag” — ja, ook dat wordt behandeld. „Het stellen van een juiste diagnose is dus bij de kruidentherapie van groot belang” leraart de heer Bogaerds. Men komt ook te weten hoe de genezer te werk gaat. De patiënt komt op het spreekuur en zegt: „de dokter zegt: het zijn allemaal zenuwen”. De genezer duikt in zijn boek, het Naturalia-Vademecum en daarin staat tegen zenuwstoornissen RANIMULA. Dat heeft de NWP in voorraad, de genezer schrijft het voor. Maar het heeft niets geholpen. De genezer is nu teleurgesteld in zijn leverancier, de stichting Naturalia.

Kom, kom, zegt de heer Bogaerds, die de patiënt natuurlijk niet gezien heeft, maar niet om een praatje verlegen zit. Er is niet genoeg aandacht aan de patiënt besteed! Bij navraag bleek, dat die patiënt ook over hartkloppingen klaagde. De genezer had dus ARTERINE moeten geven, tegen nerveuze hartkloppingen.

Tegen epilepsie heeft men ook iets, Vengor en Hepar, aldus het antwoord aan een andere cursiste, die daarover raad inwint bij de alwetende heer Bogaerds.

Allerergerlijkst is het geval van een zeer gevaarlijke aandoening, die wij onder nr. 9 van het Bulletin vermeld vinden. Wij nemen het hier in zijn geheel over.

9. PROSTAATVERGROTING

Een cursist-physiotherapeut heeft een oude heer met prostaatvergroting Purgor gegeven, volgens advies van het Vademecum. De patiënt kreeg prostaatbloedingen en durft nu het middel niet meer te gebruiken.

A n t w o o r d : Deze bloedingen zijn zeer beslist niet het gevolg van het gebruik van Purgor. Purgor is geen nieuw middel, maar is reeds tientallen jaren in de praktijk beproefd en een prachtmedicijn gebleken bij nierontsteking, blaascatarrah en prostaatlijden. Het is volkomen uitgesloten, dat deze patiënt door Purgor een bloeding heeft gekregen, daarvoor moet een andere oorzaak aanwezig zijn of zijn geweest. Purgor geneest juist — uiteraard bij regelmatig en voortgezet gebruik — bloedingen van de urinewegen en de behandeling van

deze patiënt moet derhalve met Purgor consequent worden voortgezet.

Men kan slechts diep medelijden hebben met de oude man, die zich in zijn nood heeft gewend tot deze „cursist” van de heer Bogaerds. En dit alles geschiedt dan onder de hoede van de brave NWP, die notabene een vertegenwoordiger heeft in de staatscommissie-Peters, de commissie die moet nagaan of de onbevoegden soms een brevetje van bevoegdheid moet worden gegeven. Omdat de onbevoegden zo fijn kunnen babbelen met de patiënten, waar de opgejaagde huisarts immers geen tijd voor zou

„De natuurgenezers, die zijn aangesloten bij de NWP (...) doen hun werk zeker niet in de eerste plaats om het geld. Zij beschouwen de kunst van het genezen, hun kunst van het genezen, in de allereerste plaats als een apostolaat”.

K. T. van der Plaats, directeur NWP, in weekblad Illustratie, 6 april 1968.

hebben. Omdat ze, anders dan die orthodoxe, officiële geneeskunde, denken aan de hële mens, niet alleen maar om de genezing van een ziek orgaan...

Prostaatbloedingen? Doorgaan met Purgor!

Maagbloedingen? Nog maar een flesje Mostatie leegdrinken!

Schrijf uw ervaringen op!

AAN HET slot van dit Bulletin wordt verzocht om bijzondere ervaringen met Naturaliamiddelen op te schrijven en aan Naturalia te Hilversum te zenden.

„In ons volgend Bulletin zullen wij ze gaarne bespreken”. En dan verder leest men o.a. nog, dat men voor 100% kan vertrouwen op de Naturalia-middelen. „De NWP weet wat zij doet. Zij laat haar genezers geen onnodige risico's lopen. Naturalia-middelen zijn ongevaarlijk, betrouwbaar en vooral zeer geneeskrachtig!”

Deze natuurproducten, zoals ze aangeduid worden, worden alleen geleverd aan NWP-natuurgenezers, die zijn ingeschreven bij de Vakgroep Phytotherapie / Homoeopathie der NWP alsmede tijdelijk aan cursisten van de NWP-basisopleiding voor natuurgenezers, gedurende de duur van de cursus. De prijzen zijn ook vastgesteld. Dat wil zeggen dat de meeste plantenextracten de aangesloten genezer op drie gulden inkoop komen te staan. Bij verkoop moet hij

f 6,— in rekening brengen. De wondzalf Pericum echter kost hem inkoop f 1,75; hij moet f 2,75 in rekening brengen; dezelfde prijzen gelden voor Verrucon, wrattenzalf.

„Uw aanzien stijgt snel”

IN EEN afzonderlijke circulaire heeft Naturalia de plantenpreparaten aanbevolen. In die circulaire, die het aangevraagde Vademecum vergezelde, wordt er op gewezen dat het gebruik van die Naturalia-middelen leidt „tot betere resultaten in gevallen, welke U vroeger moest afwijzen (nierstenen, aambeien, jeugdpuistjes, wratten, brandwonden enz.) of wel een werkelijke behandeling van vele maanden vergde (té) veel van Uw krachten en van het uithoudingsvermogen van de patiënt (eczeem, algemene zwakte, migraine, blaasontsteking, voorhoofdsholte-ontsteking, darmverstopping, slechte eetlust, klierziekte, maagzweer, oedeem enz.). Al dergelijke ziektegevallen kunt U met Naturalia-middelen in redelijk korte tijd met veel minder inspanning genezen, waardoor Uw reputatie als natuurgenezer snel in aanzien stijgt. In Amsterdam en Vlaardingen hebben enkele NWP-magnetiseurs dit reeds na enkele weken „Naturalia” tot hun aangename verrassing kunnen vaststellen”.

Het gratis artsenmonster

DE HEREN zijn zozeer van de verbluffende resultaten van de middelen overtuigd, dat zij bereid zijn om van enige middelen gratis monsterzendingen te sturen. (Ja, zelfs het woord „artsenmonster” ontbreekt niet). Maar dan moet men ze wel laten toepassen en de resultaten te zijner tijd eens mededelen. Bij de genoemde middelen behoren Restula en Cartio, boven reeds genoemd bij de aanhalingen uit het Bulletin met de mededelingen van de heer H. L. Bogaerds. Deze heer Bogaerds is iemand uit het Zuidhollandse Numansdorp, die reeds 35 jaar op het „genezers”-pad is. Hij treedt nu voor de NWP op als leider van de z.g. basiscursus, die door de NWP wordt gegeven in het winterhalfjaar op zaterdagen om de veertien dagen in de Gregoriusschool in de Nobel-dwarsstraat 9 te Utrecht.

Om het bestellen van de Naturalia-middelen te stimuleren wordt vermeld, dat een NWP-genezer in Vlaardingen in drie weken een omzet van 3200 gulden bereikte (dat is voor hem f 600,— winst) „en die omzet stijgt nog voortdurend”.

„Grijpt deze U door de NWP geboden kans om uw inkomen te vergroten”.

HET BIJGELOOF IS ONS ALLER VIJAND

Onder de titel „De parapsychologie, bijgeloof of wetenschap” hield de heer M. Paulissen uit Voorburg onlangs een radiovoordracht op uitnodiging van De Vrije Gedachte. Het verheugt ons, dat wij in de gelegenheid zijn de tekst van deze boeiende voordracht hieronder in haar geheel af te kunnen drukken. Tot voor kort was de heer Paulissen bestuurslid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.



De parapsychologie houdt zich bezig met het onderzoeken van verschijnselen, die wellicht vroeg of laat door de normale wetenschap, b.v. de psychologie kunnen worden verklaard. Zo lang men nog te weinig weet van het onderbewustzijn, van intuïtie, emoties e.d. kunnen er allerlei speculaties ontstaan betreffende voorgevoelens, helderziendheid en wat dies meer zij. Mijn bezwaar tegen de parapsychologen is, dat zij te ongeduldig zijn, als het ware een voorschot nemen op de resultaten van het normale wetenschappelijk onderzoek. Zij accepteren te gemakkelijk zogenaamde bewijzen om er — zeer onwetenschappelijk — op hun wijze propaganda mee te bedrijven.

Hierdoor zijn zij mede schuldig aan het bevorderen van bijgeloof in allerlei vorm. Het begint reeds met de ordinaire kwakzalverij, het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. De wonderdokters, die talrijke slachtoffers en onpeilbaar menselijk leed op hun geweten hebben, beroepen zich in vele gevallen op het bezit van bijzondere gaven, waarvan de parapsychologen — en zij alleen — het bestaan erkennen. Zogenaamde successen van kwakzalvers, overigens medisch nog nimmer aangetoond, worden grif verder verteld en versterken niet slechts het geloof in de kwakzalverij, maar het bijgeloof in het algemeen.

Vlucht uit de werkelijkheid

BIJGELOOF IS een vlucht uit de werkelijkheid. Mensen in grote geestelijke nood, in bijna ondragelijke spanning verkerend, vertonen de neiging een oplossing te verwachten van een of ander wonder. In tijden van grote maatschappelijke en economische spanningen blijken vele mensen plotseling bereid te geloven in politieke wonderdokters. Waar dit toe leiden kan, weten we maar al te goed uit het jongste verleden.

In het persoonlijke vlak zien we mensen in bijna onoverkomelijke moeilijkheden hun toevlucht zoeken bij helderzienden, waarzeggers, paragnosten of hoe zij zich ook plegen te noemen. Bedriegers puren een rijk bestaan uit de nood en het leed van hun medemensen. De parapsychologen zijn hiervoor medeverantwoordelijk, zolang zij het oirbaar achten hun onbewezen conclusies te propageren

in lezingen, artikelen en populaire geschriften. Zij bevorderen het bijgeloof en houden de mensen af van handelen volgens redelijke maatstaven. Want het gezonde menselijke verstand is onze enige mogelijkheid om het leven met al zijn problemen te doorgronden en de redelijk-zedelijke normen te vinden voor ons menselijk gedrag. Alle gefantaseer over zaken, waar gewone mensen toch niets van begrijpen, waarin we dus domweg moeten geloven, zijn strijdig met de menselijke verantwoordelijkheid en dus verwerpelijk.

Emotionele reacties

EEN GESPREK over de parapsychologie, hoe het ook wordt opgezet, schijnt altijd emotionele reacties op te moeten roepen. Dit is toch wel merkwaardig, want het onderwerp vraagt als het ware om een nuchtere, zakelijke behandeling. De parapsychologie heeft betrekking op een nevengebied naast de normale menselijke bewust-

zijnsverschijnselen. Onderwerpen als buitenzintuigelijke waarnemingen en helderziendheid in tijd en ruimte staan in het centrum van de parapsychologische belangstelling. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben.

Hoe meer dit gebied wetenschappelijk wordt onderzocht, des te minder aanleiding is er tot het ontstaan van bijgeloof in welke vorm ook. Maar dan mogen we toch wel verlangen, dat de onderzoekers uiterst kritisch te werk gaan en dat zij de voorlopige conclusies van hun onderzoek niet gaan etaleren als wereldschokkende feiten. Want **feiten** heeft de parapsychologie nog nooit aan het licht kunnen brengen. Wel allerlei vooronderstellingen, steunende op zogenaamde bewijzen, die reeds bij een eerste kritisch onderzoek bezwijken.

Hoog van de toren blazen

TYPISCH IS b.v., dat de parapsychologische literatuur wemelt van verhaaltjes, die we overal en bij elke auteur over dit onderwerp aantreffen. Recent materiaal, houdbare bewijzen zijn echter nergens te vinden. Toch durft men het aan in boeken en artikelen hoog van de toren te blazen. De vermeende resultaten van de parapsychologie worden voor het publiek toegankelijk gemaakt, al heeft men wetenschappelijk gezien niet meer aan te bieden dan een handvol lucht.

Door zich zo opzichtig van de publiciteit te bedienen geven de parapsychologen blijk van een gebrek aan de bescheidenheid, die elke onderzoeker past en tevens van een betreurenswaardig tekort aan verantwoordelijkheidsbesef. Wanneer een sensatiekrant hele verhalen schrijft over een zogenaamd spookhuis en er dan een meneer Tenhaeff bijsleept om te getuigen, dat het voorkomen van

ZIE VOLGENDE BLZ.

Zij blies het vlammetje uit

MOET MEN, als men vuur geeft in een gezelschap rokers en rooksters, de lucifer gediensig uitblazen, zodra de derde aan de beurt is? Het betekent immers, volgens een nog niet zo erg oud bijgeloof, ongeluk wanneer men die derde vuur geeft van hetzelfde vlammetje?

Onlangs was de voormalige balletdanseres Galina Oelanowa, die als de first lady van het Russische ballet wordt gekarakteriseerd, in Amsterdam. De balletmedewerker van Het Vaderland, de heer N. de Wal, had een langdurig gesprek met haar. Er was bij het gesprek ook een tolk aanwezig.

„Wanneer ik als derde mijn sigaret aan hetzelfde vlammetje wil aansteken blaast mevrouw Oelanowa het vuur vlug uit”, vertelt de heer De Wal. Bijgeloof kent geen grenzen. De meeste theatermensen en (als ik het wel heb, schrijft hij) alle balletbeoefenaren zijn bijgelovig. Galina Oelanowa meent dat deze Zuil des Bijgeloofs uit de eerste wereldoorlog stamt. De Wals informaties reiken tot de Boerenoorlog. Scherpshutters zouden, als zij een vlammetje zagen oplichten, de derde man treffen.

Het bijgeloof is ons aller vijand

**Telegram
van Boltini**

VERVOLG VAN OMMEZIJDE

echte spookverschijnselen heus geen verwerpelijke gedachte is, dan mogen we zo'n uitspraak volstrekt onverantwoordelijk noemen. Op deze wijze wordt namelijk het bijgeloof in de hand gewerkt.

Een onbetrouwbaar verhaal

JA MAAR, hoor ik al zeggen, de parapsychologie wordt toch aan enkele Nederlandse universiteiten gedoceerd en kan dus niet zo maar van de tafel worden geveegd. Inderdaad, in Utrecht was dr. Tenhaeff bijzonder hoogleraar. Dat wil zeggen hij bezette een bijzondere leerstoel, die echter in het kader van de officiële universitaire opleidingen volstrekt geen rol speelde. Op 5 oktober 1953 hield de heer Tenhaeff een intrede, getiteld „Kanttekeningen bij een spontane paragnostische ervaring van een 17e-eeuwse zeevaarder”. Hierin beschrijft hij een zgn. voorspellende droom, waaraan hij uiteraard zijn conclusies verbindt.

In december 1953 antwoordde de heer P. Spigt hierop met een artikel in „De Nieuwe Stem”, waarin hij aantoonde, dat de door Tenhaeff geraadpleegde bron onnauwkeurig en onbetrouwbaar was; dat het onbetrouwbare verhaal bovendien verkeerd gelezen was en dat de onjuiste weergave van een betwistbaar verhaal onmogelijk dienen kan als voorbeeld van helderziendheid. In maart 1954 reageerde de heer Tenhaeff hierop met een artikel, waarin hij onhandig om de kern van de zaak heendraaide.

In het Italiaanse dorpje

TYPEREND VOOR de internationale parapsychologische literatuur is de vaagheid en ontoereikendheid der bronvermelding. Het wemelt erin van zinsneden als de volgende:

„In 1862 gebeurde het volgende in het Italiaanse dorpje X. Een als zeer betrouwbaar bekend staande dame, de gravin Y. droomde op een nacht...”

„In een voorstad van New York woonde een jonge man...”

„Het geval deed zich voor in Roemenië. Op een dag...”

Enzovoorts, enzovoorts. Exacte gegevens ontbreken veelal, contrôle achteraf is nauwelijks mogelijk. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de heren parapsychologen tot elke prijs willen bewijzen wat zij geloven. Zij weten reeds bij voorbaat wat zij achteraf denken te kunnen bewijzen. Misschien aanvaardden zij daar-

om de grootste vaagheden als „bewijs”. Zij vormen eerder een sekte van gelovigen dan een kring van wetenschappelijke onderzoekers. Het gesol van de heer Tenhaeff met de zgn. paragnost Croiset spreekt in dit opzicht boekdelen.

Ontmasker de kwakzalvers

MEN WIL kennelijk desnoods (misschien onbewust) ten koste van de waarheid bewijzen, wat niet te bewijzen is. Daarom: de parapsychologen dienen zich voorlopig te beperken tot hun onderzoek en zich niet in te laten met propaganda voor hun geloof in het bovennatuurlijke. Het ontbreken van feiten en bewijzen voor hun stellingname moge hen manen tot de uiterste voorzichtigheid. Zij dienen door hun optreden in het openbaar geen voedsel te geven aan het bijgeloof in welke vorm ook.

Integendeel, zij zouden op hun wijze kunnen bijdragen aan de bestrijding van het bijgeloof door mee te helpen aan de ontmaskering van de kwakzalvers. Wat zij weten van bedrog en zwendel op hun terrein brengen zij jammer genoeg niet in de openbaarheid. Door dit wel te doen zouden zij het algemeen belang een grote dienst bewijzen. Vooral indien zij tevens hun verwarrende publicaties over onbewezen zaken staakten. Zij zouden daarmee de wetenschappelijke beoefening van hun vak dienen en het altijd dreigende gevaar van toeneemend bijgeloof helpen bezweren.

Wij allen hebben er belang bij, dat de mensen leren leven volgens zelfgekozen redelijk-zedelijke maatstaven. Daarom is het bijgeloof ons aller vijand.

M. PAULISSEN

Hij wil zo graag arts zijn . . .

EEN 35-JARIGE assistent-accountant Hendricus V. uit Den Haag, die zich vorig jaar zonder arts te zijn, wist te laten aanstellen als controle-rend geneeskundige bij het GAK en het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid, is eind januari opnieuw aangehouden. Nu wegens diefstal van recepten en briefpapier van het Wilhelmina-Gasthuis in Amsterdam.

V. werd begin december na een voorarrest van drie maanden door

de Amsterdamse rechtbank ontslagen van rechtsvervolging nadat de officier van Justitie een jaar gevangenisstraf wegens oplichting tegen hem had geëist.

Onmiddellijk na zijn vrijlating begon V. pogingen te doen bij particuliere bedrijven een werkkring in het medische vlak, o.a. als artsbezoeker, te krijgen, waarbij hij zich volgens de centrale recherche opnieuw uitgaf voor arts. Ook kon

hij niet nalaten rond te dwalen op de terreinen van de gemeentelijke ziekenhuizen.

Op zekere dag werd hij aangetroffen op het terrein van het Binnengasthuis. Bij een controle bleek toen dat hij in het bezit was van recepten- en briefpapier van het Wilhelminagasthuis. Tegenover de recherche voerde V. volgens het Nieuwsblad van het Noorden ter verontschuldiging aan, dat hij nu eenmaal graag als dokter gezien wilde worden.

De dood van Lou de palingboer

DE DOOD van Lou de Palingboer, leider van de Lou-sekte, omringd door zijn getrouwen, lijdend aan longontsteking, maar zonder enige medische verzorging, gaf circusdirecteur Toni Boltini aanleiding om een telegram aan de minister van justitie te sturen. De tekst luidde als volgt:

„Is het de minister bekend, dat een vermoedelijk niet geestelijk volwaardig persoon, zich noemende Lou de Palingboer en zich uitgevende voor God, is overleden?”

„Dat, eveneens niet geestelijk volwaardige personen, ondanks het feit dat deze man ernstig ziek was en zeer dringend behoefte had aan medische hulp, de medici verboden hebben in te grijpen?”

„Is de minister niet van oordeel dat hier een moord is gepleegd door meerdere personen door het onthouden van medische hulp aan deze man en is de minister bereid te onderzoeken of een dergelijke misdaad in de toekomst is te voorkomen?”

„Is de minister voorts ook bereid te onderzoeken of maatregelen getroffen kunnen worden tegen paragnosten en natuurgenezers, die zonder medici werken en zodoende de grote massa op een afschuwelijke wijze bedriegen, waardoor veel onheil wordt aangericht?”

„Is de minister ten slotte niet van oordeel dat het tijd wordt een commissie van intelligente mensen te benoemen, die adviseren kunnen voor de te nemen maatregelen?”



ASTROLOGEN DOEN ZAKEN MET ZAKENLIEDEN

HUN KUNST is geen knip voor de neus waard, moet, in 1540, Luther over de astrologen verklaard hebben. Onlangs wijdde Elseviers Weekblad — het deel voor de zakenman bestemd! — een hele bladzijde aan het verschijnsel van de astrologie, die een relatie veronderstelt tussen de sterrenwereld en wat er op aarde gebeurt, in het bijzonder wat het menselijk bestaan betreft. Eén van de vele pogingen van de mens zich temidden van de vele wisselvalligheden, die hem omringen en bedreigen vaak wat zekerheid te verschaffen.

Tallose zakenlieden in de Bondsrepubliek zouden astrologen raadplegen. Men doet wel 'n tikkeltje stiekem — in een andere stad, des avonds na het invallen van de duisternis... Zulke sterrenwichelaars krijgen soms ook de gelegenheid de geboortehoroscoop na te trekken van nieuw te benoemen functionarissen in het bedrijf.

De laatste tijd heeft zich, nog altijd volgens het artikel in Elseviers Weekblad, in de „branche” een soort specialisatie ontwikkeld. In Zürich heeft zich bijvoorbeeld de beurs-astroloog Fridolin Nauer gevestigd. Beursmensen, bankiers en beleggers kunnen van hem van te voren te weten komen wanneer Wallstreet slap wordt en waar en wanneer men er het beste aan doet in Europa zijn kansen te wagen.

Met Fridolin ter beurze

„FRIDOLIN” GEEFT desgewenst een zorgvuldig tijdrooster voor disposities aan de beurs. Volgens hetzelfde artikel zouden schadeverzekeringsmaatschappijen verzekeringsastrologen in dienst hebben die precies voorspellen, wanneer catastrofes plaats vinden.

In Duitsland is een Bond van Duitse

astrologen en het Kosmobiosofische Genootschap — beide organisaties geven diploma's uit. Deze plegen in de spreekkamers van de astrologen keurig ingelijst te hangen. Voor een korte jaarhoroscoop betaalt men in de Bondsrepubliek de bescheiden somma van 25 DM, voor uitgebreide horoscopen worden 35 tot 50 mark gevraagd. Een levenshoroscoop kost eveneens zo'n 50 DM. Adviezen voor industriële bedrijven bewegen zich zelden boven de 200 DM. „In vergelijking met de honoraria van andere adviserende beroepen is het dus een betrekkelijk goedkoop vermaak iets over zijn toekomst te weten”, constateert de schrijver van het artikel.

In de Bondsrepubliek worden jaarlijks vermoedelijk wel 200.000 astrologische kalenders gekocht. De lezerskring van astrologische bladen wordt op minstens 100.000 geschat — zo op het oog een hoog cijfer, maar men vergeet niet, dat de Bondsrepubliek zestig miljoen inwoners telt.

Hein Hintjes was met goud behangen

EIND MAART overleed op 78-jarige leeftijd in het Wilhelminaziekenhuis te Nijmegen de dichter en gebedsgenezers Hein Hintjes. Het Nijmeegs Dagblad noemt hem een schilderachtige volksfiguur die in wijde omgeving van de stad bekend was. Vorig jaar trad hij ook nog op in het televisieprogramma „Voor de vuist weg” van Willem Duys.

Het leven van Hintjes is altijd nauw verbonden geweest met het geloof. Als jongeman, toen hij nog was aangesloten bij de Gereformeerde Kerk, trok hij al de straat op om het evangelie te verkondigen.

Toen zijn vrouw in de jaren twintig overleed en hij met vijf kinderen achterbleef, voorzag hij in zijn levensonderhoud door als straatzanger met zelfgemaakte liederen de dorpen af te gaan. Ziekte beschouwde hij als een kastijding des Heren en als een

Nog een ander cijfer: in totaal werken in West-Duitsland 400 „erkende” astrologen, wat dat ook moge inhouden.

Confectie-horoscopen

DE GROTE massa neemt genoeg met confectie-horoscopen, die men in de geïllustreerde weekbladen kan aantreffen. 't Klopt wel eens — en dan vertelt men het aan zijn vrienden en wanneer het niet klopt: welaan, dan houdt men het voor zichzelf. En zo zal het ook wel gaan met het „maatwerk” op de horoscopenmarkt.

Tenslotte nog een paar aanhalingen tegen de astrologie. Tacitus had het in zijn tijd, de eerste eeuw van onze jaartelling, al over „het bedriegelijk mensentype van de astrologen”. En Goethe dichtte in Faust II:

*Könnt ich Magie von meinen Pfad
entfernen,
Die Zaubersprüche ganz und gar
verlernen
Stünd ich, Natur, vor Dir, ein
Mann allein
Da wär's der Mühe wert, ein
Mensch zu sein. (...)
Nun ist die Luft von solchem
Spuk so voll
Das Niemand weisz, wie er ihn
meiden soll.*

boodschap waarop hij biddend een antwoord wilde verkrijgen.

Zijn donkere woonkamertje in de Tweede Walstraat hing vol ingelijste dankbetuigingen.

Geld nam Hein Hintjes over het algemeen niet aan, maar als iemand „per ongeluk” iets liet liggen was hij daar dankbaar voor. Vaak waren dat sieraden, die hij dan ook droeg. Men zag hem op straat met drie gouden ringen in beide oren, vijf kettingen om de hals en alle vingers vol gouden zegelringen.

De oude zwerver Hintjes wilde van niemand afhankelijk zijn. Pas de laatste weken begon hij erover te denken, zich toch maar in een bejaardentehuis te laten opnemen.

Door verval van krachten moest hij toen echter in het Wilhelmina-ziekenhuis worden verpleegd.



Als Nelja kijkt raakt het kompas over zijn toeren

NELJA, DE TOVENARES VAN DE SOWJET-UNIE

ONLANGS HOORDEN wij uit de mond van een onderzoeker, die zich bezig houdt met het te boek stellen van allerlei verschijnselen op het terrein van de volkskunde, dat hij ergens kwam en vroeg of er ook verhalen van toverij bekend waren. Maar in het nuchtere West-Friesland, waar de onderzoeker zijn vraag stelde, werd hem natuurlijk geantwoord, dat men daar niets van wist.

Tot het verhaal van Hendrik Ooievaar uit Berkhout te berde werd gebracht. Als Hendrik Ooievaar wilde, dat een paard met wagen de brug niet over reed, behoefde hij maar strak te kijken. En het paard bleef stokstijf voor de brug staan! De wonderbaarlijke krachten van deze Hendrik Ooievaar werden vroeger algemeen verteld.

Een van de aanwezige dames voegde aan het verhaal van de onderzoeker toe, dat, wanneer de melk niet wilde koken, haar moeder placht te zeggen: Hendrik Ooievaar gaat zeker voorbij.

Aan het hof van Tara

DE INSULAIRE Kelten in Ierland en Wales waren vertrouwd met het denkbeeld dat er magische bezweringen zijn gebonden aan een tijdskring van vier en twintig uur. Sint Patricius bijvoorbeeld, die de Ieren kerstende, ging volgens het Boek van Armagh in Tara, aan het hof van de hoge koning, tijdens het Paasfeest een soort wedstrijd aan met een tovenaars. Deze stelde voor om sneeuw te laten vallen op een bepaald veld. Patricius weigerde dit te doen buiten Gods wil. Maar de tovenaars veroorzaakte een sneeuwbuï door magische gezangen. De heilige Patricius zei daarop: We hebben het gezien, neem de sneeuw nu weer weg.

Vóór hetzelfde uur morgen kan ik de sneeuw niet wegnemen, antwoordde de tovenaars. Waarop, volgens het Boek van Armagh, Patricius al zegenend de sneeuw onmiddellijk verwijderde.

Men herkent hierin een oud thema; de macht van de christelijke heilige is groter dan die van de heidense tovenaars. Een onderwerp, dat men in zo menige hagiografie terug vindt. Het onderwerp „Betovering voor een etmaal” behandelde prof. dr. Maartje Draak een aantal jaren geleden toen zij in Amsterdam het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Keltische taal- en letterkunde aanvaardde.

EN NU naar Rusland. Onlangs verhaalde de Moskowskaja Prawda dat een zekere Nelja Michailowa lucifers of wijnglazen in beweging kon brengen zonder ze aan te raken. Alleen maar door er naar te kijken. Nelja. Als Hendrik ja ja!

Men ziet het: niets nieuws onder de zon. Al weer enige tijd geleden is op de Nederlandse televisie een overeenkomstig verschijnsel gesuggereerd. Nelja concentreerde zich bij een van haar experimenten op een kompas. De naald draaide eerst wild in het rond en op slot van zaken zwaaide het hele kompas, met polsband en al, over de tafel!

OCCULTISME IN DE SOWJET-UNIE

Onder de titel Nelja, de tovenaars van de Sowjet-Unie hebben wij hiernevens het een en ander vermeld over de wonderlijke begaafdheden, die een ruim veertigjarige gehuwde vrouw in de Sowjet-Unie, Nelja Michailowa, worden toegeschreven. Wij laten hieronder een ironisch gesteld commentaar volgen, dat wij aantreffen in het Algemeen Handelsblad.

DE RUSSEN zijn weer eens in het occulte gedoken. Nu is het weer een dame van middelbare leeftijd, Nelja Michailowa, die ten tonele wordt gevoerd wegens haar buitengewone gaven. Zij kan namelijk voorwerpen naar zich toe „kijken”, een klok vlugger laten lopen en een kompasnaald rond laten draaien door er naar te turen. Volgens een Moskouse krant zijn de verrichtingen van de dame reeds gefilmd en door geleerden bestudeerd. De geheimzinnige vermogens van Nelja zouden zijn ontstaan toen zij in de oorlog ernstig werd gewond. Zij was marconiste bij een Russische tankeenheid.

Weliswaar is het blad in kwestie maar een plaatselijk blad (het heet de Prawda van Moskou), maar dit zegt weinig. In het verleden zijn berichten over occulte verschijnselen ook door de persbureaus Tass en Novosti verspreid en een maand geleden bevatte het in het westen verkochte geïllustreerde Novestiblad Sputnik (dat wat uiterlijk betreft, maar ook inhoudelijk op „The Readers Digest” lijkt) een serieus artikel over telepathie.

Novosti verspreidde een paar jaar geleden nog berichten over het leren

Is dit alles „fokoes”, zoals in het Russisch een goochelkunstje heet? Neen, aldus een paar geleerden, die volgens een bericht van Associated Press uit Moskou zijn komen opdruiven om Nelja te verdedigen. Zij deed lucifers en een appel van een tafel onder wetenschappelijk toezicht liet zij zelfs een kleine buis van aluminium onder een plaat van glas bewegen. Nelja overtreft zelfs het Rijssense klokkenmysterie door de slinger van een klok stil te zetten, zonder dat zij iets anders doet dan er naar te kijken!

tijdens de slaap, weliswaar iets anders, maar toch ook thuishorend bij de „onbegrepen wonderen”.

VREEMD WORDT het als men er verantwoordelijke figuren in Rusland over aanspreekt. Zo vroegen wij destijds de chefredacteur wetenschap van Sputnik naar de herkomst van berichten over het slaapleren en het bekijken van kleuren met de vingers, iets dat toen juist „in” was als nieuwsverhaal. (Over het geblinddoekt lezen met de vingertoppen in de Sowjet-Unie hebben wij melding gemaakt in ons nummer van juni 1965. - Redactie Maandblad t. d. K.). Hij haalde de schouders op.

„Onzin”, zei hij. „U moet er niets van geloven”. „Ja maar, hoe zit dat dan”, vroegen wij, „hoe kan zoiets dan via het officiële kanaal van uw persbureau het buitenland bereiken?” „Och”, antwoordde hij, „er zijn nu eenmaal minder bekwame vakbroeders en je kunt nu eenmaal niet altijd weten wat zij precies de wereld insturen”.

TOEN HET nieuwe bewind kwam, na Chroesjtsjow, leek het even of het afgelopen was met de voorliefde voor occulte zaken. De wereldbekende Leningradse hoogleraar psychologie en onderzoeker van occulte verschijnselen prof. Bechterew, werd tenminste tweeënehalf jaar geleden naar huis gestuurd, toen hij het wat al te wild had gemaakt met „bewijzen” van telepathie.

Dat was geen kleinigheid, want de Bechterews zijn al generaties lang bekend. De vader van prof. Bechterew was een bekende psycholoog, naar wie het psychologische instituut in Leningrad, waarvan zijn zoon later directeur werd, werd vernoemd.

86-jarige wonderdokter is ook „goed” voor rijbewijzen

EEN ARTIKEL OVER de Betuwse wonderdokter Huib van Alfen te Echterd, verscheen onlangs in het Nijmeegs Dagblad. De thans 86-jarige man blijkt nog bijzonder spraakzaam en beroemt er zich op, dat mensen uit de hele wereld bij hem komen op het spreekuur. Behalve het, naar zijn zeggen, genezen van zieke mensen en dieren, heeft de oude heer er onlangs nog een nieuwe gave bij gekregen: hij helpt de mensen aan een rijbewijs!

Huib van Alfen, aldus vertelt het Nijmeegs Dagblad, is vast overtuigd van zijn gave. Al veertig jaar lang komen de mensen bij hem aan de deur: hij heeft ze allemaal geholpen.

Huib heeft een avontuurlijk leven achter de rug. Men ziet het hem niet aan, wanneer hij lui achterover in zijn praatstoel zit, maar in zijn jonge jaren heeft hij heel wat wilde streken uitgehaald. Toen hij 25 jaar was, vluchtte hij naar Afrika: „De grond werd me hier te heet onder de voeten. Ik had de baard van een politiemans in brand gestoken. Zodoende!”

Erst alles biechten

VEERTIG JAAR GELEDEN was Huib nog een gewoon mens als ieder ander. Maar toen, tijdens een ernstige ziekte „voer de geest in hem”, zoals hij het zelf uitdrukt.

„Er kwam anders heel wat voor kijken hoor”, zegt hij. „Voordat je het hebt, moet je alles biechten en alle schuld bekennen”. Hij illustreert een en ander met een oud liedje:

„Er moet een grote strijd gestreden zijn
Zolang we hier beneden zijn
En veel gebed gebeden zijn
Wil het hierna voor ons vrede zijn”.

Liedjes en versjes gebruikt hij overigens te pas en te onpas tijdens het hele gesprek. Hij vertelt verder: „Ik was doodziek, lag met 42 koorts in bed en iedereen dacht dat ik dood zou gaan. En toen kwam de gave bij me.

Ik zei: „Ik hoef niet te sterven, ik heb verlenging gekregen”. Ze lachten me allemaal uit, maar het was zo. Vanaf die dag kon ik alles en iedereen genezen. Alleen kanker, daar kan ook ik niets aan doen”.

SOWJET- OCCULTISME

VERVOLG VAN BLZ. 18

Nu is het dus toch weer zover en in de Moskouse Prawda werden zelfs enige geleerden geciteerd, die verklaringen gaven voor de gaven van Nelja. Dr. Sitkowski bijvoorbeeld zei, dat het ging om „energie-uitstraling als gevolg van sterke fysisch-chemische reacties”. Een andere, niet met name genoemde geleerde had het over „elektrostatische activiteiten”. Hij zei dat men Nelja nog verder moest bestuderen. Nog maar even afwachten dus, besluit het Algemeen Handelsblad.

Nu is daar nog de „gave” bijgekomen van de rijbewijzen. „Ik help iedereen aan een rijbewijs. Er zijn er hier geweest die wel tien keer gezakt waren. Ik vraag ze dan waarom ze een rijbewijs willen hebben en als ze een goede reden hebben, dan zeg ik: „Ga maar gerust naar huis, je zult het halen”.

Er komen klanten

DE BEL GAAT en er komen twee „klanten” binnen: een man uit Maurik met z'n schoonmoeder. De vrouw heeft rode vlekken in haar gezicht en op haar borst. Huib staat langzaam op uit z'n luie stoel bij de kachel en gaat met bezwerende gebaren het gezicht en de borst van de vrouw aftasten. Terwijl hij bezig is, komen er vreemde klanken uit zijn mond, terwijl hij zwaar zucht. (De verslaggever is kennelijk, discreet, hierbij aanwezig!)

Na een paar minuten is hij klaar: „Heeft u soms ook last van Uw been mevrouw?” De vrouw (67) antwoordt bevestigend. „Zie je wel, één brok zenuwen. Wacht maar ik zal 't been ook genezen” zegt Huib. Wanneer ook die zegenrijke arbeid is verricht, geeft de wonderdokter nog enige aanwijzingen.

„Dat been moet U twee keer per dag met heet water wassen. Die vlekken een paar keer per dag met teerzeep wassen. Over 'n paar weken bent U beter”.

De schoonzoon van de vrouw blijkt ook nog wat kwaaltjes te hebben. Geen nood. Huib behandelt ze met hetzelfde élan waarmee hij de vrouw heeft behandeld. „Moet ik verder nog wat doen?” vraagt de man. „Nee”, antwoordt Huib, „ik heb je nu in m'n macht en dat blijft zo”.

Vloekte vreselijk

WANNEER DE TWEE opgelucht zijn vertrokken, na de wonderdokter voor

zijn consult te hebben betaald, gaat Huib verder met zijn verhaal. „Ik heb eens een man geholpen die vijf jaar geleden had. Die vent vloekte vreselijk. Toen zei ik: „Eerst beloven dat je niet meer zult vloeken en dan zal ik je genezen”. Hij beloofde het en binnen vijf weken kwam hij op de fiets naar me toe, om me te bedanken”.

Een ander verhaal: „Een vrouw uit Londen kwam ten einde raad bij mij. Ze had wel 500 wratten op haar lichaam. Doktoren, specialisten, niets hielp. Ik heb haar binnen een week genezen”.

Ook vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, vragen Huib om raad. „Laatst kwam er een echtpaar, dat al vijf jaar getrouwd was en nog steeds geen kinderen had. Ik heb ze instructies gegeven en een maand later was de vrouw in verwachting. Toen ze vier kinderen had — binnen vier jaar — kwam ze weer bij me. Of ik iets kon doen, zodat ze geen kinderen meer zou krijgen. Ook daar heb ik voor gezorgd”.

Schapen en koeien

ZIJN VERHAAL BOET overigens wel aan waarde in, wanneer hij er op laat volgen, dat de echtgenoot een maand na het laatste consult stierf.

Ook met dieren heeft Huib grote ervaring. In zijn lange carrière als wonderdokter heeft hij al honderden schapen en koeien genezen. „Professoren hebben vermeld gestaan van mijn kunnen”, vertelt hij trots aan de luisterende verslaggever.

De dieren moeten wel lief zijn voor Huib, anders kunnen er vreemde dingen gebeuren. „Ik moest eens een waakhond behandelen voor een boer uit Opheusden. Dat beest begon te bijten. Ik heb hem toen aangekeken en sindsdien is hij geen cent meer waard. Het dier doet geen bek meer open. . .”

Huib vertelt graag en veel over zijn kunnen. Als je hem geloven moet, komen mensen uit de hele wereld bij hem op het „spreekuur”. Tien tot twintig mensen per dag is voor Huib een normale zaak.

Hij raakt wat slecht ter been („nee, daar kan ik zelf niets aan doen”), maar vroeger ging hij ook vaak op pad. Naar de mensen zelf toe. Nu laat hij ze liever bij zich komen. Op zijn oude boerderij te Echterd.

Toen de verslaggever wegging begon de oude heer oude liedjes te zingen. Hij is nog goed bij stem, de bejaarde wonderdokter. Zingen is zijn lust en zijn leven. Bij de burens gaat hij koffie drinken, om weer kracht op te doen voor morgen.

Fysio-therapeut had geen tijd om diploma te behalen

OOK EEN fysio-therapeut dient bevoegd te zijn. Diploma's worden niet zonder reden gevraagd. De heilgymnast-masseur F. H. W. uit Vorden heeft zich dezer dagen voor de kantonrechter te Terborg moeten verantwoorden, omdat hij zonder het vereiste diploma de werkzaamheden van een fysio-therapeut verrichtte. De waarnemend kantonrechter, mr. B. E. Zuure heeft hem een straf opgelegd, bestaande uit een geldboete van f 300,—, subsidiair 30 dagen hechtenis, waarvan f 200,—, subsidiair 20 dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar.

Ter zitting sprak de getuige-deskundige, dr. H. Dijkhuis, geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid in Gelderland er zijn verbazing over uit, dat hij enige weken tevoren W. nog werkzaam had gezien als fysio-therapeut en wel in het ziekenhuis te Groenlo, zonder dat W. daartoe bevoegd was. „U staat daar zelfs aan het hoofd van een dergelijke afdeling”.

Tijdens de behandeling van de zaak voor de kantonrechter te Terborg bleek, lezen wij in de Graafschap-Bode, dat W. omstreeks begin 1965 een patiënt had behandeld op advies van de huisarts. Hij had de bestralingstechniek toegepast op een vrouwelijke patiënt, waarbij deze hulp dringend nodig was geweest. W. vertelde ter zitting, dat hij de cursus wel had gevolgd, maar nog geen examen had gedaan en dus niet in het bezit was en is van een Genootschaps-diploma of een aanvullend diploma. De verdachte zei, dat hij het diploma nog niet had behaald, doordat hij wegens zijn werkzaamheden geen tijd had gehad om een examen af te leggen.

De plaatsvervangend-kantonrechter mr. B. E. Zuure vond het een onlogische volgorde, dat W. zijn werk steeds uitoefende, terwijl hij hiertoe nog niet de bevoegdheden bezat.

De heilgymnast voegde er aan toe,

dat hij meerdere personen kende, die het beroep van fysio-therapeut uitoefenden, zonder dat zij in het bezit waren van het diploma. „Als de feiten nu niet verjaard waren, dan zou ik naar een lijstje met de namen van deze personen vragen en ook deze mensen door de politie laten opsporen” antwoordde de officier van Justitie mr. J. v. d. Berkhoff. De officier was verder van mening, dat verdachte bijzonder eigengereid gehandeld had en zich niet stoorde aan bepalingen. Hij zei, dat verdachte uitvoerig inlichtingen had moeten inwinnen omtrent het uitoefenen van dit

Laat de BEER maar brullen

IN DE internationale editie van Life troffen wij onlangs enige bijzonderheden over de instrumenten van de medicijn-cultus. Zij waren opgetekend door pater Nicolas Point, die in de jaren veertig van de vorige eeuw bekeringsarbeid verrichtte onder de Indianen in het Noordwesten van de Verenigde Staten (Idaho). De medicijn-man had de beschikking over zaken als de hoef van een hert en de klauw van een beer en hij maakte daarbij gebruik van het geluid van een dier, vreemde verdraaiingen van het lichaam, dreigende gebaren en vreemde geluiden. Wanneer bijvoorbeeld de medicijnkracht van de bereklauw van toepassing werd geacht voor de genezing van een wond, wierp de medicijnman zich op de ongelukkige patiënt als op een prooi en imiteerde dan zo nauwkeurig mogelijk het brullen en de woe-de van de beer.

beroep. Hij eiste een geldboete van f 500,— subs. 50 dagen hechtenis, waarvan f 300,— subs. 30 dagen hechtenis voorwaardelijk (proeftijd 2 jaar).

De advocate van verdachte zei in haar verdediging o.m., dat in de wet niet duidelijk was omschreven, welk examen men afgelegd moet hebben, voordat men als fysio-therapeut mocht optreden. Het feit was namelijk gepleegd in een tijdsbestek, waarin de wet op de fysio-therapie nog niet in werking was getreden. Dat haar patiënt na de inwerkingtreding van deze wet zijn praktijken toch nog uitoefende, betreurde zij eveneens. De kantonrechter zei tot verdachte, dat deze zijn werkzaamheden moest beperken tot praktijken, waartoe hij bevoegd was.

Directoraat-generaal volksgezondheid

DE MINISTER en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid hebben per 1 maart 1968 een wijziging in de departementale taakverdeling aangebracht. Daarbij zijn de Directoraat-Generaal voor Gezondheidszorg en voor Gezondheidsbescherming weer samengevoegd tot één Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid.

De directeur-generaal voor de gezondheidszorg, Dr. P. Siderius, is met ingang van genoemde datum opgetreden als Directeur-Generaal van de Volksgezondheid.

De directeur-generaal voor de gezondheidsbescherming, Dr. J. Spaander, is van dit zelfde tijdstip af opgetreden als Directeur-Generaal van het Rijks-Instituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven en Utrecht.

In het nummer van november en in dat van december 1965 hebben wij de splitsing van het directoraat-generaal vermeld — dat was in de dagen van minister Veldkamp —

(Red. Maandblad t. d. K.).

Bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij: A. P. N. de Groot, **Arts** te Hilversum, **Voorzitter**; E. Mijnaerends, **Tandarts** te Amsterdam; Mevr. J. W. J. Vermeulen, Berkenrodestraat 23 te Haarlem, **Secretaresse**; L. Brest te Amsterdam, **Penningmeester**; Mr. J. E. Goudsmit, **Kantonrechter** te Haarlem; J. J. Aukema, **Dierenarts** te Steenwijk; Mr. J. D. van den Berg, **Rechter** te Arnhem; J. E. Buiter, **Apotheker, Farmaceutisch Inspecteur van de Volksgezondheid** te Zwolle; P. L. Stal, **Arts** te 's-Gravenhage; J. van Baak, **Dermatoloog** te Utrecht; J. M. de Haas, **Tandarts** te Heemstede; mej. drs. P. H. van Marle, **Apotheker** te 's-Gravenhage; J. W. Gosker, **Inspecteur van Politie** te Arnhem; J. Noord te Amsterdam.

Lidmaatschap van de Vereniging incl. Maandblad mln. f 7,50, voor studenten, verpleegsters, arts-, tandarts- en apothekersassistenten en kraamverzorgsters f 2,50. Adres voor het opgeven van leden en abonne's: Oranjelaan 6, Hilversum. Penningmeester: L. Brest, Argonautenstraat 19a, A'dam-Z. Postgiro van de Ver. 32237 te Amsterdam. Gem. Giro K 1672.

DRUKKERIJ SYSTEMA N.V.
Amsterdam

BLZ. 20

Abonnement per jaar franco per post bij vooruitbet. f 7,50, voor studenten, verpleegsters, arts-, tandarts- en apothekersassistenten en kraamverzorgsters f 2,50

Correspondentie Oranjelaan 6, Hilversum.